

Bilder från Vattenfallsveteranernas besök med guidad visning på Björklinge hembygdsmuseum den 6 september 2023

Fotograf Christer Örman



Hembygdsföreningens ordförande Lennart Eriksson hälsade oss välkomna och poserar här framför föreningen informationstavla



Björklinge " förr och nu " utges av hembygd-föreningen i nytt ex varje år



Veteranerna fick en mycket gedigen genomgång av museets alla föremål och hur de användes i bygden förr i tiden av guiden Christine Holmgren



Carmen Andersson hjälpte även till att svara på frågor och berättade här vad de gamla kärnen användes till i matlagringsprocessen förr i tiden när inga frysar och kylskåp var uppfunna



Låda att förvara potatis i så att inte råttorna skulle gnaga på dem



Låda man förvarade ägg i



Här visas en mängd föremål som användes vid garnframställning inkl. vävutrustning



I museets tidsepokutställning fick vi följa när de olika materialen började användas i hemmen som också kom att påverkade och förenklade vårt levnadssätt.



Här får deltagarna ta del av intressanta historier om Björklings välkände bygdespelman "Gåsanders" som även har hedrats med en staty nedanför kyrkan utefter väg riks 13 numera väg 600.



Inomhusgunga för de mindre i familjen kunde hängas i köket, som underlättade för husmor när hon hade fullt upp med matlagning till ofta den stora familjen.



Deltagarna på visningen var mycket imponerade den noggranna uppmärkning och dokumentationen av alla saker som fanns på museet



Här beundras den gamla och välkända och populära 125 cc -aren från Huskvarna som även gick under smeknamnet "rödmyran"



På den övre våningen fanns inredning som var flyttad från den gamla kyrkskolan uppmonterad igen inkl. tak och väggpanel. Gretas damfrisering med alla apparater som användes på dåtidens damfrisering, ortens gamla telefonväxel, maskineriet från den gamla biografen på Furuliden, interiören från ortens gamla post, jordbruksredskap från gamla tider när hästar föra spännas framför olika jordbruksredskap. I stort sett fanns allt att beskåda av vad som användes förr i tiden.



Ett 20 tal intresserade och engagerade veteraner deltog i visningen och glädjande nog även en av de äldsta i klubben **Gunnar Lundin** född 1928. Bra jobbat.



Visningen avslutades med en gemensam buffélunch på restaurang Zurafa

